

Minnesord om Bengt Hultman

Som ni sett har Bengt lämnat oss. Han begravdes i Skärholmens Kyrka den 8 april 2025. Det var en högtidlig och finstämd ceremoni med vacker musik och ett griftetal som innehöll familjen Hultmans berättelser om Bengt, känslor och stämningar under Bengts långa liv. Bengt var en mycket god äkta man, far, farfar och morfar.



Därefter samlades vi till minnesstund i församlingshemmet alldeles intill kyrkorummet. Sonen Thomas hälsade välkommen.

Torbjörn Hultman, som äldre bröder, inledde minnesstunden med att berätta om hur nära bröderna hade stått varandra under uppväxttiden och under hela livet. Flera vänner talade sedan om sina upplevelser och vänskap med Bengt.

Bert och Gunilla har under alla år varit nära vänner med Eva och Bengt och hela familjen. Bert berättade om detta i sitt minnestal och berörde flera episoder under utbildningen på Kungliga Sjökrigsskolan i Näsby Park. Bert, som kom från Jönköping, fann i Bengt en mycket god vän som också 'vägleddes' Bert i Stockholmslivet. De delade också rum på Sjökrigsskolan under både aspirant- och kadettiden 1958 – 1960.

Jan berättade sedan några minnen från kurskamraterna i RSKB:58 i sin egenskap av flaggkapten. Detta handlade naturligtvis om livet i Kungl. Flottan, vår långresa tillsammans 1958 - 59, den fortsatta utbildningen till reservofficerare och många minnen därefter. Vår sammanhållning var kärnan i RSKB:58's verksamhet under mer än 65 år och utgjorde huvuddelen av minnesorden.

Som avslutning tackade vi Bengt på kurskamraternas vägnar för alla år av trogen vänskap, många trevliga kursluncher, resor och jubileumsmiddagar. Vi avslutade med orden

Inför den nya långresa som Du nu inlett önskar vi Dig

Fair Winds!

Gott Mit You

Kurskamraterna i RSKB:58
genom Bert Hedenfelt och Jan Romson

Vi överlämnade sedan RSKB's standert, några bilder från våra möten och resor till Eva och familjen



Gott



Mit



You

