

Henrik Breide

Henrik Breide, Sigtuna, har som tidigare meddelats avlidit den 21 februari 2016. Henrik blev 88 år och sörjes närmast av hustru Iréne och dottern Charlotte.

Vid vår inryckning i juni 1958 på Kungliga Sjökrigsskolan fick Henrik uppdraget att vara vår kadettofficer och skulle som sådan lotsa oss vidare till sjöofficersexamen. Vi var blivande reservofficerare och redan första tiden märkte vi att Henrik hade en unik förmåga att utan sträng militär disciplin se till att vi förstod vad det handlade om och kunde gå vidare. Vi kom att uppskatta varandra.

Under vår långresa med HMS Älvsnabben vintern 1958-59, som bjöd på både hårt jobb och sträng utbildning ombord samt avkopplande fritid i främmande land, kom denna relation att ytterligare fördjupas. Officersexamen ägde rum ombord i HMS Älvsnabben under ledning av Henrik och vi firade detta med middag på Savoy hotell i Malmö.

Efter en tids tjänstgöring i olika officersbefattningar skildes våra vägar. Henrik gick vidare vid Kungliga Flottan. Han fördjupade sitt intresse för navigation och var i många år uppskattad lärare vid olika marina högskolor. Vi reservare gjorde vår civila utbildning och arbetade i många olika roller i näringslivet i Sverige och utomlands. Vid dåtidens krigsförbandsövningar hände det att vi träffades.

Vår kurs var emellertid grundligt sammansvetsad, mycket tack vare långresan. Vi har under alla år träffats till kursluncher då Henrik ofta deltog. Dessutom har vi under de senaste tjugo åren gjort en årlig resa eller haft särskilda högtidssammankomster. Vi firade till exempel femtioårsminnet av inryckningen på Sjökrigsskolan år 2008 med ett tvådagarsseminarium på Näsby Slott. Henrik var därvid en uppskattad medelpunkt.

Vi har också vid flera tillfällen fått ta del av Henriks gedigna kunnande inom så vitt skilda områden som marinarkeologi, astronomisk navigation och en uttömmande redogörelse för hur sjöarna i Dalarna bildats samt hur man rodde kyrkbåtarna på Siljan. Besöken hos Henrik i Sigtuna och i Hjortnäs var mycket givande.

Henriks arbete med avhandlingen om Sjövägen till Estland har vi fått ta del av och vi har förstått att Henriks intresse sträckte sig långt utöver tjänsten i Kungliga Flottan. Det var säkert av den anledningen vi kom så bra överens.

Vi saknar vår kadettofficer, tackar för många värdefulla år av vänskap och fina minnen när nu Henrik ger sig ut på nästa långresa.

För kurskamraterna i RSKB:58

Jan Romson