

KSS 1958 – några ord vid middagen 2018-09-05

Välkommen

Välkomna till moment 2 under denna dag. Jag hoppas att dagen varit bra och att Bergaprogrammet utföll till allas belåtenhet trots att ledningen kallats till Marinchefen. Moment 2 och denna middag är naturligtvis ytterligare en huvudaktivitet vid vårt firande av 60-årsminnet av inträdet i Kungl. Flottan.

Vi har idag upplevt och fått en inblick i hur marinen idag ser ut och hur man ser på framtiden. I morgon får vi en tillbakablick med hjälp av Kalle F på Waxholms Kastell.

1958!! Det var året vi alla tog studenten (de flesta av oss i alla fall....).

För mig hände det den 30/4 1958 Norra Real med förhör i fyra ämnen av dåtidens bistra och krävande censorer. Samma dag gick Lasse (Bengt Assar Gösta) Glaumann ut. Och sedan sågs vi – också Glaumann och jag - utan att veta om det på Kungl. Sjökrigsskolan i Näsby Park den 8 juni 1958. Det var en överraskning!!

Och sedan..... Nej, det tänkte jag återkomma till lite senare för att nu är det dags att fortsätta vår jubileumsmiddag. Skål allesammans och välkomna önskar vi oss och låtom oss maten väl smaka!!

Minnen

Nu när vi stillat den värsta hungern kanske det är dags för flera hågkomster. Om jag får inleda detta avsnitt så vill jag nu återvända till min egen person. Och närmast till år 1958 där jag slutade för en stund sedan med studentexamen och själva inträdet på KSS.

Vi bodde i i det som idag är Danderyds kommun – Stocksund, och västra Danderyd och Djursholm förutom en kort sejour i Göteborg 1946-1951. Min far var upp vuxen i Dalarna närmare bestämt i Mora.

Han tog studenten i Falun och blev sedan inkallad under andra världskriget och utbildad till reservofficer vid Kungl. Dalregementet. RSKB besökte detta för några år sedan.

Jag tillbringade många somrar i Moratrakten. Det närmaste jag kom sjö och vatten var när min far, bror och jag var ute och fiskade i någon tjärn. Jag tyckte fisket var jättetråkigt, men var ju tvungen att ställa upp i alla fall.....Det nappade ju aldrig för mig.....

En sommar – jag tror det var 1954 (min konfirmationssommar) - läste jag Herman Wouks bok Myteriet på Caine. Den fascinerade mig och bidrog till eller var faktiskt huvudskälet till att jag sökte mig till Marinen och som den ungdom jag var så blev det Sjövärnskåren. Jag tillbringare tre somrar i denna kår och hade stor framgång framför allt i signalering (flera medaljer), men jag lärde mig också lite om segling och sjöliv. Minnen från Fejan 1955 sitter kvar av olika skäl. Det var sträng disciplin som gällde – ibland lite för hård....modell kadaver.... Ett kuriosum är att Bengt Schuback tjänstgjorde där som ung löjtnant. Vintertid - oftast på måndagkvällar var det utbildning i navigation bland annat på Skeppsholmen.

Vid mönstringen sökte jag - till min och allas stora förvåning – till artilleriet och blev placerad i Jönköping vid A6 (hette det väl; det som numera är ett köpcentrum).

Emellertid kom jag på bättre och vettigare tankar och ansökte hösten 1957 om inträde på Kungl. Sjökrigsskolan. I likhet med er alla – vördade kurskamrater - genomgick jag testerna – både fysiska och psykologiska, stod sedan inför de höga herrarna bakom bordet i blått kläde och blev antagen. Varför jag sökte till artilleriet kom aldrig på tal utan meriterna från Sjövärnskåren vägde tungt....

Segelfartygsutbildningen var tuff med både sjösjuka och mastklättring. På den tiden var det ju vanlig arbetsdräkt och hala skor som gällde vid bemanning av rår och salningar jämfört med dagens riktigare sjökläder Besöken i Visby och Gdansk var spännande och flera av oss har säkert massor med minnen därifrån.

Ja, sedan vet vi alla vad som hände (se bildspelet) och ni kan alla (nästan....) vittna om upplevelser under långresan med HMS Älvsnabben. Det finns ju en officiell dagbok (se bildspelet och RSKB's hemsida). Jag själv skrev en privat dagbok 'Spridda tankar och infall....' som jag fortfarande har kvar.

Det var ju fantastiskt att få vara med om en sådan resa som 18-20 åring. Själv hade jag bara varit 14 dagar i England på 'språkresa 1957 (en vecka i London och en vecka på Isle-of-Wight).

Jag har några 'bevis' kvar - förutom dagböckerna och egna dunkla minnen (se här in natura eller på bild). Dopbeviset (vid ekvatorn) finns i tryggt förvar på landet – Runmarö i mitt speciella 'tillhåll' där även sonen Mikael's dopbevis finns. Min 19-åriga födelsedag firade jag San Francisco och jag har många gånger senare besökt SFO och påmints om detta. Ett annat minne är ju punschvisan som vi ska sjunga så småningom.

Aspirantsommaren ombord var också en upplevelse ombord i HMS Östergötland och HMS Mode för min del. Gång i Falsterbokanalen med Mode var en annorlunda upplevelse ('Mode sprider skräck i Skåne' stod det på en löpsedel).

Kadettvintern på Näsby innebar mycket plugg, men vi hade mycket kul. Många besök gjordes på Djurgårdsbrunn som blev ett vanligt tillhåll för flera av oss. Kulspel på rasten var kul (ha, ha,) men gillades inte särskilt av ledningen.

Kadettsommaren 1960 kommer jag mest ihåg i anledning av besöket i Portugal för att fira minnet av Henrik Sjöfararens död 1460. Gympakompisen Lars Persson kunde härom dagen meddela att han var med då också; förutom att han blev döpt av Calle ombord i HMS Carlskrona såsom generalamiral. Sejouren på HMS Älvsnabben avslutades med officersexamen ombord sedan Erik Sparre förtöjt fartyget i Malmö hamn - utan bogserbåtar!!

Examensmiddagen begicks på Savoy Hotell sedan landgång skett vid HMS Älvssnabbens fallrep under hedersbetygelser och

blomsteruppvaktning riktad till vår kurschef Henrik Breide. Bengt Uggla, då flaggkadett var ansvarig för paradtruppen.

Avslutning

Detta var en liten kort tillbakablick. Jag måste säga att tiden i Flottan var fantastisk och gav mig mycket fina minnen och kamrater på livstid. Dessa minnen och vänner lever kvar och fördjupas vid dessa jubileumsövningar, RSKBs resor, kursluncher och icke minst två gånger i veckan under kaffestunden efter varje gympapass med både gamla minnen och nya upplevelser.

*Tack för ordet! Och skål för alla minnen! Och så en liten visa kanske:
Läppar friska...*